

## עריכה: אלי פרה

### נושא צמוד-טקסט

#### "טיפים":

1. בחיבורך העזר בטקסטים לשם אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמך נקודות חשיבה. כלומר: לאחר שקראת את הקטע, שב רגע ארוך, ואל תמהר "להתנפל" על הנייר ותתחיל לכתוב. חשוב קודם במתינות (יש לך מספיק זמן) וקבע עמדתך לגבי הנושא, רשום לפניך נקודות חשיבה, רעיונות, נתונים ועובדות וכן הלאה. זה "הבשר" של חיבורך. החומר ממנו תרחיב בנושא.
2. בחיבורך התייחס לטקסט, בצורה זו או אחרת (אם אתה מסכים לדעתו של כותב המאמר, או חולק עליו, בְּמָה וְלִמָּה) כלומר: צטט מהמאמר כדי שתוכל להתייחס לדברי הכותב ולתוכן הדברים. בציטוט הקפד לשים מילות הציטוט במרכאות. במודגש – **אל תעתיק פסקות ממנו**, אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב.
3. הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא, כלומר: אם אתה מתבקש/ת לכתוב במסגרת מאמר בעיתון, או כמכתב, או כדיון בכיתה, או כל מסגרת שתבקש, מלא אחר ההוראה וכתוב בהתאם.
4. כתוב תמיד, אבל תמיד! בצמוד לנושא, ואל תסטה ממנו למחוזות עלומים וחסרי קשר לנושא, בקיצור: **"אל תמרר"** כדי למלא דפים ופסקות!
5. הקפד על ניסוח נכון מבחינה תחבירית ולשונית, תוך פיסוק נכון ומוקפד. (נקודות בסוף כל משפט, פסיקים בתוך המשפט, סמני שאלה וקריאה וכדומה)
6. לפני הגשת המבחן, קרא שנית את חיבורך לוודא ולתקן שגיאות לשון, כתיב ופיסוק. וכן לוודא שאתה עצמך מבין את מה שאתה כותב...

**הנושא:** היעלמות החופים בישראל! בידי יזמים וקבלנים ובגיבוי אנשי ציבור (פוליטיקאיים)

איכות הסביבה (אקולוגיה)

כתוב חיבור-מאמר שבו תדון בבעיה של היעלמות החופים. דון בנושא מהיבטים שונים כגון ההיבט החברתי, כלכלי ואקולוגי (איכות הסביבה) בסס את דבריך על הרעיונות שבקטע וכן על דוגמאות משלך.

#### סוגרים את היס

(מעובד על-פי כתבה מאת נ' חיזי-דגני, "ארץ וטבע", ספטמבר-אוקטובר 1998)

ראשי ערים והמועצות, ועמם הקבלנים ויזמי הנדל"ן, טוענים שעשרות הפרוייקטים, המתוכננים לחסל את מעט חוף הים שעוד נותר לנו, נועדו לפתח תיירות, להביא לשגשוג ובד בבד גם לשמר את השטחים הפתוחים. הפגיעה בערכי טבע חשובים תהיה, לדבריהם, מועטה. מדובר באחת ההטעיות הגדולות ביותר בתולדות במדינה.

קבוצת יזמים וקבלנים, שזוכים לתמיכה מלאה של אנשי ציבור, מתכננת להפוך את חופי המדינה לחומת בטון בנויה. הגישה אל הים הכחול שמעבר למבנים, שחלקם יתנשאו לגובה של עשרות מטרים, תותר רק ליחידים סגולה, כאלה שיש בידם כמה מיליוני שקלים לקנות דירת נופש – סמל הסטאטוס החדש. ואחרים, רוב העם, ייאלצו להצטופף במעט החוף שייוותר.

במקום שבו הכרמל נושק לים, באחד המקומות היפים בישראל, מתוכננת חומה שגובהה 60(!) מטרים. מול המקום שבו לפי המסורת ישב אליהו הנביא והמתין לבוא העננים שישברו את הבצורת, מתכננים יזמים לחסום כשני קילומטרים מקו החוף. במסגרת התוכנית יובש מקטע ים ברוחב 500 מטרים, ובשטחו יוקמו מבני מגורים ובתי מלון, שטחי מסחר, מרינה ומעגנים פרטיים.

יש ללא ספק משהו קוסם במגורים על חוף הים. מה כבר כל כך רע בבניית מעגנים, שאלוהים ייקשרו בתים צפים והיישר מחלונותיהם אפשר יהיה לקפוץ לשחיית בוקר במימי הים הקרירים? אפילו בקליפורניה, מדינה שבה שמירת החופים מוגדרת בחוק נוקשה, מאפשרים לעשירי המדינה לקנות אחוזות-פאר צמודות לים. האם מה שטוב לאמריקאיים לא טוב לישראלים?

ובכן, הכול היה טוב ויפה אילו היה לנו חוף ים כאורכם של חופי קליפורניה. אבל המצב, לצערנו, קצת שונה. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם. יש לנו רק 190 קילומטרים של קו חוף, ומהם 60 קילומטרים שהופקעו מהציבור למען מטרות לאומיות. המרינות המתוכננות אמורות לתפוס למעלה מ-15 קילומטרים מהחוף, ושטח ניכר נוסף יתפסו "כפרי-נופש" – שם קוד לשכונות יוקרה פרטיות, שיהיו בהן עשרות אלפי יחידות דיור. 60 קילומטרים נוספים הם חופים עירוניים, שבכמה מהם מתכננים להקים בתי מלון, שיהפכו מן הסתם לבתי מגורים (כפי שכבר קורה כיום במגדלי חוף הכרמל).

הבנייה והפיתוח לאורך החוף ישאירו בידי תושבי המדינה שטח חוף מצומצם וצפוף, לפי ההערכות, יקטן שטח החוף הפתוח לקהל הישראלי במחצית עד שני שלישים משטחו בעקבות הפרויקטים המתוכננים. לאיזה חוף ים אתם נוהגים ללכת? לחוף אולגה? לפולג? לבת גלים? לפלמחים? לקיסריה? אם אחד החופים האלה אהוב עליכם, כדאי שתתחילו לחפש תחליף. אל תצפו ליותר מדי, התחליף יהיה רחוק מהבית וצפוף, צפוף מאוד. ועוד לא ספרנו על הצמחים והסרטנים והצדפות והדגים שעומדים להיכחד מנוף ארצנו.